

# PROVINCIALE GEBEDSAVONDEN VOOR LEIDERS

**maandag 21 januari 2013**

Het Gebedsplatform Vlaanderen (van de Evangelische Alliantie Vlaanderen) organiseert voor het elfde jaar deze gebedsavonden voor evangelische leiders gelijktijdig in de vijf provincies. Alle gemeenteliders (voorgangers, oudsten, diakenen, groepsleiders ..., en hun echtgenotes) van de evangelische kerken worden hartelijk uitgenodigd om op die avond gezamenlijk te bidden voor de gemeenten, voor het land en voor elkaar.

Dat gebed en eenheid belangrijk zijn, weten we allemaal. De moeite waard om hier in onze drukke agenda's éénmaal per jaar een avond prioriteit aan te geven, of niet?



## THEMA: bereidheid & vrijmoedigheid

### Plaatsen en adressen:

provincie	gemeente en adres	coördinatoren
Antwerpen 20.00 uur	"Evangelische Kerk Philadelphia", St Bernardsestwg 505, 2660 Hoboken	Corneel Crezee, 03/314 10 37 <a href="mailto:crezee@ekh.be">crezee@ekh.be</a> Marcel Aerts, 03/455 67 39 <a href="mailto:marcel_aerts@skynet.be">marcel_aerts@skynet.be</a>
Limburg 19.30 uur	Christengemeente Zonhoven Zavelstraat 71a, 3520 Zonhoven	Jan Wijman 089/35 67 32 <a href="mailto:johan.wijman@gmail.com">johan.wijman@gmail.com</a>
Oost- Vlaanderen 20.00 uur	Brielstraat 71, 9860 Gijzenzele-Oosterzele <a href="http://www.nehemiaministrieslevendwater.be">www.nehemiaministrieslevendwater.be</a>	Rita Scholliers 09/330 43 17 <a href="mailto:rita77@telenet.be">rita77@telenet.be</a> <a href="mailto:Levend.Water@telenet.be">Levend.Water@telenet.be</a> 09/36 29 720
Vlaams-Brabant 19.30 uur	"Christengemeente Emmanuel" Markt 10, 3150 Haacht	Harry Wolthuizen, 015/24 82 02 <a href="mailto:wolthuizen@skynet.be">wolthuizen@skynet.be</a> Rudi Timmermans, 0477/255417 <a href="mailto:ruditimmmers@skynet.be">ruditimmmers@skynet.be</a>
West- Vlaanderen 19.30 uur	"De Roepstem", Bollenstraat 21b, 8800 Roeselare	Johnny Stroobant 051/70 24 64, 0494/54 08 97 <a href="mailto:johnny.stroobant@telenet.be">johnny.stroobant@telenet.be</a>

### Algemene coördinatie:

Willy De Vylder, tel 015/51 29 30, e-mail: [devylderw@hotmail.com](mailto:devylderw@hotmail.com)

### Gebedsplatform Vlaanderen:

Ignace Demaerel, tel. 02/245 25 12, e-mail [gebedsplatform.vlaanderen@scarlet.be](mailto:gebedsplatform.vlaanderen@scarlet.be)

## THEMA voor gebed en overdenking:

# bereidheid & vrijmoedigheid

In Handelingen 4: 29-31 lezen we: *"En nu Heer, let op hun dreigingen en **geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat Gij uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus.**' En terwijl zij baden, werd de plaats waar zij vergaderd waren, bewogen; en zij werden **allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid.**"*

Verder lezen we in Handelingen 8: 1-4, waaruit vers 4: *"Zij dan die verstrooid werden, trokken het land door, **het evangelie verkondigende.**"*

Na het intermezzo over Filippus, Saulus en Petrus in de hoofdstukken 8 tot 11, neemt Lukas terug de draad op van zijn verslag over de gelovigen die moesten vluchten.

We lezen in Handelingen 11: 19-21: *"Zij dan die verstrooid werden door de verdrukking, welke in verband met*

*Stefanus plaats vond, trokken verder tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, zonder tot iemand **het woord te spreken dan alleen tot de Joden.** Doch er waren onder hen enige Cyprische en Cyreense mannen die, te Antiochië gekomen, ook tot de Grieken spraken en hun **de Heer Jezus predikten.** En **de hand van de Heer was met hen**, en een groot aantal kwam tot het geloof en bekeerde zich tot de Heer. "*

**Wat een doeltreffende strategie, geleid door de Heilige Geest !** Tegenkantingen en vervolgingen worden tot zegen omgekeerd en tot verspreiding van het Koninkrijk van God. De gelovigen stelden zich beschikbaar, dat lezen we in Handelingen 4. Samen met Hand. 8 en 11 zien we de **bereidheid** van hun hart. Ze zeggen eigenlijk :

*"Heer, er is felle tegenwind, maar geeft U dan nog meer wind van uw Geest, zodat wij **vrijmoedig** kunnen spreken, doordat U wonderen doet, anders zijn onze woorden maar leeg. Wij riskeren ons leven hiervoor."*

Ook al moeten zij vluchten met hebben en houden, zij blijven de blijde boodschap van de Heer Jezus verkondigen. Vluchtelingen die blijdschap en hoop uitstralen, waar vind je die nog ? Juist dat raakt de burgers van Antiochië en ze bekeren zich tot de Heer.

**HEER , VERLEEN ONS DEZE BEREIDHEID EN VRIJMOEDIGHEID!**

## Andere gebedsinitiatieven in januari 2013:

**Wereldwijde Gebedsweek** (13-20 januari): de materialen en gebedsonderwerpen hiervoor worden naar alle gemeenten gestuurd of vindt u op

[www.gebedsplatform.be](http://www.gebedsplatform.be)

