

PROVINCIALE GEBEDSAVONDEN VOOR LEIDERS

maandag 20 januari 2014

Het Gebedsplatform Vlaanderen (van de Evangelische Alliantie Vlaanderen) organiseert voor het elfde jaar deze gebedsavonden voor evangelische leiders gelijktijdig in de vijf provincies. Alle gemeenteleiders (voorgangers, oudsten, diakenen, groepsleiders, ..., en hun echtgenotes) van de evangelische kerken worden hartelijk uitgenodigd om op die avond gezamenlijk te bidden voor de gemeenten, voor het land en voor elkaar. Dat gebed en eenheid belangrijk zijn, weten we allemaal. De moeite waard om hier in onze drukke agenda's éénmaal per jaar een avond prioriteit aan te geven, of niet?



THEMA : Vaders Woord en Liefde

Plaatsen en adressen:

provincie	gemeente en adres	coördinatoren
Antwerpen 20.00 uur	Evangelische Kerk Philadelphia St Bernardsestwg 505, 2660 Hoboken - Antwerpen	Leo Maeckelberghe, 03.489 24 83 leo.maeckelberghe@skynet.be Eugenia Daskalopoulou 03.667 14 72
Limburg 19.30 uur	Christengemeente Zonhoven, Zavelstraat 71a,3520 Zonhoven	Georges Clemens 011.816364 georges.clemens@skynet.be
Oost-Vlaanderen 20.00 uur	Nehemia Ministries Levend Water Brielstraat 71, 9860 Gijzenzele-Oosterzele	Marc Helderweirt 09.3629720 Marc.Helderweirt@telenet.be Levend.Water@telenet.be
Vlaams-Brabant 19.30 uur	"Christengemeente Emmanuel" Markt 10, 3150 Haacht	Harry Wolthuizen,015.24 82 02 wolthuizen@skynet.be Rudi Timmermans, 0477.255417 ruditimmermans@skynet.be
West-Vlaanderen 19.30 uur	Evangelische Gemeente Effatha, Marktplaats 5+ te 8840 Staden	Johnny Stroobant 051.702464 johnny.stroobant@telenet.be

Algemene coördinatie:

Willy De Vylder, tel 015.51 29 30, e-mail: devylderw@hotmail.com

Gebedsplatform Vlaanderen:

Ignace Demaerel, tel. 02/245 25 12, e-mail gebedsplatform.vlaanderen@scarlet.be

THEMA voor gebed en overdenking:

Vaders Woord en Liefde in ons

" Vader ... Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. ... en zij hebben Uw woord in acht genomen. (Joh 17: 6) ... En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen. (Joh 17: 26)

Jezus heeft Gods Naam bekendgemaakt. Was die dan niet bekend ?

Jazeker, vele namen, en al heel lang : de IK BEN, de Eeuwige,
de Almachtige, de Voorzienende,
de God der Goden, de Heelmeester, zelfs enkele keren
Vader, en nog vele andere namen.

Welke naam heeft Jezus dan speciaal geopenbaard en bekend gemaakt ?

Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien : Jezus openbaarde de Vader, en Hij sprak Zijn Woord, wás en is het Woord, en maakte Gods Naam als Vader wereldbekend. Jezus wou trouwens dat we als kinderen van God, Hem met Vader zouden aanspreken. Hij zei niet:" wanneer u bidt, zeg dan: Here God, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd. ... "

We noemen Hem Vader, met groot ontzag en toch vertrouwelijk, zelfs Abba, Papa. Mijn kinderen noemen mij niet Willy, of Willy De Vylder, laat staan mijnheer De Vylder; ze noemen me Papa, en spreken met anderen over mij als "mijn Papa, of onze Papa, of mijn Vader". Vertrauwelijk, met respect en liefde.

En in deze verzen noemt Jezus één van de doelen van het openbaar maken van de Vader-naam : dat Vaders liefde in ons zou zijn, en ook Jezus het Woord in ons zou zijn. Vaders Woord en Liefde in ons. En er zijn nog veel meer verborgenheden openbaar geworden met de Naam van Vader, ons door Jezus bekendgemaakt en beloofd. Maar hoeveel beloften ook, het begint alvast met Vaders Liefde en Jezus in ons.

Als leiders hebben we dit ook te openbaren, tot aanschijn te brengen, te beleven en toe te passen. Christus in ons, Gods vaderliefde in onze harten uitgestort, om de lammeren en de schapen te hoeden en te weiden.

Vader, Papa, de bovenste beste, we zien U graag. Laat Uw Zoon groeien in ons, en wij kleiner en doorschijnender worden, en in eenvoud U kunnen dienen tot zegen en diepgang van Uw gemeente. Heer Jezus, wij en degenen die ons toevertrouwd zijn, wij zijn van U; laat lof en dank groeien in onze harten en in Uw gemeenten.